

Gamla Höllviken från luften



På många gamla vykort ser man Höllviken från luften. Mest är det skog, men också hus och gårdar som fortfarande går att känna igen som landmärken och fixpunkter för att kunna identifiera var och när bilden togs.

Höllviken är Vellinge kommuns största skogsområde, samtidigt döljer sig kommunens största tätort med över 10 000 innevånare bland träden.

De första flygbilderna över Höllviken som vi kan finna är från slutet av 1930-talet.

Du som vill veta mer om butiker, dansbanor caféer mm kan läsa mer i Callunas böcker, *Höllviken – bilder och minnen från förr*, *Sista dansen i Höllviken* och *Från sillabör till snabbköp*.

Christian Kindblad

KULTURFÖRENINGEN
Calluna
DÅ OCH NU PÅ LJUNGEN

www.calluna.nu



Detta är ingen regelrätt flygbild, den är tagen från lanterninen på Furets dansbana 1938. Genom Furets trädgård ser vi ut mot Falsterbovägen och havet. Huset till vänster är Shellmacken/Bilistens föregångare, nuvarande hus byggdes 1949. Gamla brandstationen med sitt torn är lätt att känna igen till höger.



Flygfoto av Höllviken.

AKTA
FOTOGRAFI
Ensamrätt:
A/B Almquist & Göster, Hälsingborg.
Ahrenbergsflyg

Höllviken på en flygbild från 1938. Den nybyggda Saluhallen ligger som en vit hangar på platsen för byns nya centrum. Centrum har flyttat med ojämna mellanrum. Från Foteviks station vid sekelskiftet 1900, till området vid dansbanorna på 1920-talet och sedan från området kring Saluhallen och Solidar/Konsum tillbaka till Foteviken och Toppen i slutet av seklet.



Bilden är tagen från Kanalen mot Höllviken 1938. Längst ner syns Truls i Brunnens hus. Saluhallen är byggd men inte Ljungbaren vid nuvarande Lotus House. Järnvägen ligger där nu kustvägen går.



Detta var centrala Höllviken under 1920- och 30-talet. Överst syns Furets dansbana med restaurangen till vänster.
I mitten Höllviksgården med Centrums Matsalar och Ringdahls Elektriska – på senare tid känt som Norells. Hitom Falsterbovägen ligger Strandstugans
Café i mitten med föregångaren till Shellmacken/Bilisten till vänster.



Idag skulle vi haft Läkarkyrkan nere till vänster. 1938 låg Höllvikens station där. Vi ser stationsplan med bussar och tidningkiosk. Den stora vita byggnaden är Höllvikens Hotell och Restaurang som brann ner 1955. Bortom hotellet syns taket på Dansrotundan/Nyckelhålet. På den tomma platsen mitt i bild ligger idag Postgården och biblioteket.



Flygfoto över Höllviksnäs.

ÅKTA
FOTOGRAFI
Einsamrätt & Foto: A/B Flygtrafik, Dals Lång ed.
Frigiven av Försvarsstaben 1240/1961

Vi har nu förflyttat oss till år 1961. Höllviken har blivit Höllviksnäs och fått två flerfamiljshus.
I Östersjövägens mynning syns Sommarboden och Ljungbaren.



Höllviksnäs 1961. Nere till vänster Confan med Stig Karlssons bilverkstad och Nyckelhålet. Mitt i bild syns Höllviksgården med sin berömda skorsten. Den var formad som en ölfaska och gjorde reklam för Tingsryds Pilsner. Till höger syns en stor sandgrop. Det är Furets dansbana som rivits för att ge plats åt mer villabebyggelse. Idrottsplatsen i ovankant låg som sig bör vid Idrottsvägen.