

PRIS 10 KR

Höllviken - igår - idag - imorgon.

På Callunas årsmöte kommer Stadsbyggnadsdirektör Madeleine Brandin att tala om Höllvikens arkitektur, både historia, nutid och framtid.

Kulturföreningen Calluna håller årsmöte på Postgården den 3 mars kl. 19.00. Förutom sed-

vanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att bjuda på föredrag enligt ovan. Dessutom kommer vi att avslöja årets mottagare av Callunas Kulturpenning. Samtal över öl och landgång, kaffe och kaka avslutar mötet.



Höllviken från luften på 30-talet. Den stora byggnaden var Höllvikens Restaurang som brann ner 1955, här ligger idag Läkarkyrkan. Ovanför hotellet låg dansrotundan "Nyckelhålet". På andra sidan Falsterbovägen ligger något som ser ut som en utedansbana. Utanför bilden till höger där Postgården ligger idag, låg en islada, här lagrades stora isblock täckta med sågspån för att klara sommarvärmen.

Q8-tomten.

Vad kommer att ske med platsen framför biblioteket nu när Q8-macken är borta? Blir det småhus eller ett torg eller en park? Kanske en tillbyggnad av biblioteket med utrymme för kulturen. En kombination av detta eller blir det bara en parkeringsplats under överkådlig tid framöver?

Under våren kommer kommunen att genom en utställning på biblioteket i Höllviken dels visa vad som hänt under dom senaste tio åren, dels visa hur här sett ut genom tiderna och presentera aktuella projekt och idéer för ett antal platser längs Falsterbovägen/Esplanaden.

Utställningen "Örat mot marken - Höllvikens centrums utveckling under 90-talet" kommer alltså inte bara att beröra Q8-tomten utan även ett antal andra projekt längs med Falsterbovägen t ex Nyckelhålstomten, platsen framför Posten mm.



Mina somrar vid Brorslundsvägen.

Året som gick.

Kulturföreningen Calluna var även under 1998 aktiv på flera områden. Medlemsvärningen under året gav ca 100 nya medlemmar som vi hälsar välkomna i föreningen.

Vi medverkade vid flera evenemang t ex invigningen av Sundsgymnasiet till vars bibliotek vi skänkte ett antal böcker av föreningens utgivning. Till St Hammars Mölleföreningens invigning av den nyrenoverade möllan skänkte vi ett värdråd i form av en hängbok. Vid Postgårdens 10-års jubileum anordnade föreningen en utställning med Höllvikenbilder och styrelsens Bengt Sandberg höll tillsammans med Erik Larsson ett föredrag kring de gamla bilderna. Dessutom hade föreningens ordförande åran att medverka vid H.M. Konungens 25-årsjubileum på tronen.

Till midsommar utkom föreningens tredje bok "Resande över Ljungen" som uppmärksammades av samtliga fyra "lokala" tidningar. Tidskriften "på Ljungen" kom ut med två nummer och dessutom gjordes det kataloger till de båda utställningarna "Kämpinge – bilder och minnen från förr" som visades på Höllvikens bibliotek under februari/mars och "Höllviken – bilder och minnen från förr" som visades under september.

CALLUNAS KULTURPENNING utdelades postumt till Bertil Rubin på föreningens årsmöte då också Jan Larning höll ett föredrag om Ljunghuset på 30-talet.

Förutom detta synliga arbete har styrelsen också intervjuat folk som har något att berätta om gamla tider. Under året har vi koncentrerat oss dels på kämpingeminnen och dels på allt som har med gamla butiker och diverseaffärer att göra. Detta kommer så småningom att redovisas i bokform.

I samband med dessa samtal samlar vi också in bilder för avfotografering och registrering på data. Flera hundra bilder har på detta sett hamnat i vår "bildbank" och originalen håller nu på att återlämnas till sina ägare.

Vi hoppas att vi även under 1999 skall kunna vara lika aktiva och synas i kulturlivet.

Styrelsen

Ur Trelleborgs Allehanda saxar vi följande artikel från den 31 augusti 1996.

När jag var barn i början av 40-talet tillbringade jag somrarna i Höllviken.

Vi bodde på Brorslundsvägen. Jag tror inte det fanns något nummer på huset. Men det gjorde ingenting. Brevbäraren behövde aldrig gå fram till huset för brevlådorna för alla hus i området stod i en rad en bit därifrån.

I dag heter vår lilla väg Östra Mölledalsvägen och vi har fått ett nummer och brevbäraren kommer ända fram till huset – inte längre per cykel utan per bil.

I min barndom var det bara sommarstugor i Brorslundsområdet. Bara en familj bodde där året runt – Jönssons. Det var ett sommarstugeområde men också lite av landsbygd. Vi hade det sista huset före bondgårdar, åkrar, ängar och sädesfält.

Sista delen av Brorslundsvägen gick genom böljande vetefält med massor av vallmo och blåklint – så mycket mer än i dag.

Vägen var inte asfalterad. Det blev den nog inte förrän på 60-talet, tror jag. Den var gropig och ojämn med en sträng av gräs i mit-

ten. Ibland var det svårt att cykla och jag minns många skrapade knän och blodiga armbågar.

Ett äventyr var det att gå upp till Jönssons och mata deras höns. Jag brukade fylla en av mina sandlådehinkar med potatisskal och gå den lilla sträckan på knappt 50 meter. För en stadsbo var det exotiskt med höns. Den lilla promenaden var en ritual.

En annan ritual var att på kvällen promenera till "Möllan". Stora Hammars mölla låg lite längre bort. Den var fullt synlig från vårt hus. Den var fantasieggande för den var öde och låg så ensligt och på kvällen när det skymde kände jag alltid en stark längtan att gå till "Möllan". Kanske någon bodde där eller höll sig undan i något skrymsle. Vilken underbar plats att gömma sig på!

När jag blev större cyklade jag dit. Det gör jag fortfarande 50 år senare. Varje sommar. Varje kväll.

"Möllan" har rustats upp, varit fotograferad i den stora Malmötidningen på Möllans dag. Det finns guide på söndagarna och man kan bli medlem i Möllans vänförening för 30 kronor om året.



Caroli Kyrkliga Ungdomsförenings Sommarhem, Brorslund, 1930.

Idag kan man inte se "Möllan" från vårt hus. Det är uppvuxet av grönska, en stor skola har tagit plats bredvid, en överdimensionerad trafikled till Trelleborg har dragits fram. Det är inte mycket som är sig likt. Men när man kommer fram till den gamla kvarnen är det lika lugnt och fridfullt som för många år sedan. Och tänk så fantastiskt att man kan gå in och betrakta den gamla kvarnkonstruktionen – den holländska.

I den andra ändan av Brorslundsvägen i hörnet av Klockarevägen låg Henrikssons livsmedelsaffär. Huset är i dag ombyggt till en åretromvilla. Men visst känner man ännu igen fasaden från förr.

Till vänster låg den lilla mjölkbutiken, där man köpte mjölk i flaska och grädd i "mått". Hade man glömt att ta med tomflaska kunde man alltid få grädd i en pappersstrut.

Till höger låg den större speceriaffären – en slags diversehandel – där det mesta fanns att köpa. Det var liv och rörelse utanför Henrikssons.

Till byn åkte man bara någon av torgdagarna för att köpa något lite extra. Torget låg där postens hus senare byggdes och stängdes tyvärr av Hälsovårdsnämnden.

Utanför Henrikssons stod en telefonkiosk där jag tillbringade mycket tid. Det var inte alltid för att telefonera. Ibland ringde jag låtsassamtal och tvingades bryta först när kön utanför började växa.

Telefon drog vi in i vår stuga först 1970. Ibland kan jag känna en liten saknad efter den

lilla cykelturen upp till telefonkiosken och att lägga i de små silvertioöringarna.

Mitt på Brorslundsvägen fanns det gamla huset Brorslund, som pastor Svärds förening använde för sina sammankomster. Det var en ideell förening för arbetarungdommar från Malmö ledd av en präst.

I början av seklet var livet svårt och för många i de mörka och trånga lägenheterna fanns här en möjlighet att komma ut på landet. Min far var medlem och brukade på 20-talet cykla från Malmö på söndagarna.

Föreningen gjorde att Brorslundsvägen blev känd och flera f d medlemmar köpte, när deras ekonomi förbättrades, sommarstuga i området.

Till min sorg revs det gamla huset för ett par år sedan för att bereda plats för ytterligare tättlagda radhus. Nog kunde väl kommunen ha K-märkt huset, som berättade om livet i Höllviken vid seklets början.

Kanske något som många unga höllvikenbor inte har en aning om.

I dag är det inte många sommarstugor kvar på Brorslundsvägen. Prunkande Provence-trädgårdar har ersatt de kala trädgårdar med höga tallar som prästen Collin planterade på 1700-talet för att binda sanden och som gav Höllviken dess karaktäristiska utseende.

Harriet Svensson



Del av karta över Höllviken och Kämpinge 1931.

Böcker från Calluna

Böckerna finns att köpa på biblioteken i Höllviken, Skanör och Vellinge samt på Bärnstensmuséet i Kämpinge, Asps bok och papper i Vellinge och Turistbyrån vid Falsterbokanalerna samt på ICA-Toppen i Höllviken.



Höllviken – bilder och minnen från förr.

Pris 140 kr.



Ett stycke kanalhistoria.

Pris 40 kr.



Resande över Ljungen.

Pris 65 kr.

Bli medlem i
Kulturföreningen
Calluna
sätt in 40 kr på
postgiro 250862-0

nyggnij I id

Minns du detta?

Då föreningen har för avsikt att ge ut en bok om Kämpinge, försöker vi på alla sätt skaffa material till denna. Vi kommer bl a att kontakta dem som hörde av sig i samband med Kämpingekvällen i våras.

Vi har också gått igenom gamla årgångar av Trelleborgs Tidningen och funnit några intressanta rubriker kring händelser vi vill veta mer om.

Minns du dessa händelser eller vet mer om vad som hände kontakta då Marianne Rönnerberg eller Ingemar H. Johansson.

Gård i Kämpinge härjad av eld.

En av de äldsta gårdarna i Kämpinge idylliska by härjades av eld måndagen den 14 maj 1934 vid halv 8-tiden på kvällen. De tre korsvirkesbyggda uthuslängorna lades i aska. Över trettioalet nötkreatur innebrändes.

Gården tillhörde lantbrukaren Carl Hansson i Limhamn och arrenderades av lantbrukaren Jöns Magnusson.

Trelleborgs Skollovskoloni 25 år.



Föreningen Trelleborgs Skollovskoloni firade sitt 25-årsjubileum torsdagen den 8 augusti 1929 med en högtidlighet på sommarhemmet vid Kämpinge. Föreningen leder sitt ursprung från "Lällklubben", en i detta sekels gryningsår existerande liten sammanslutning av flickor i Cha lotte Jönssons skola. Genom basarer och annorledes hade till 1904 hopbragts 1.257 kr. och klubben beslöt anslå medlen till grundplåt för skollovskoloniverksamhet, varpå Föreningen Trelleborgs Skollovskoloni bildades. Den 19 juli 1908 invigdes föreningens eget sommarhem i Kämpinge och här har alltsedan dess varje sommar beretts rekreation för 40 å 50 barn från stadens skolor. Föreningens ordförande alltifrån starten har varit förre överlärare Joh. Rosén. Bilden ovan är tagen jubileumsdagen och visar barnen kring middagsbordet i det fria.

Slumsystrarnas vilohem i Kämpinge.

För slumsystrarna i Trelleborg inköpte Frälsningsarmén i december 1929 för 8,500 kr. en villa i Kämpinge, avsedd som vilohem för behövande gamla.

Ångare till botten med man och allt i Kämpingebukten.

Under en häftig sydostlig snöstorm fredagen den 31 januari 1913 strandade och sjönk i Kämpingebukten ångaren "Kattegat" av Verkeback cirka 400 m. från land. Ångaren var lastad med råg. Besättningen, 12 man, omkom.

Fartyget fördes av kapten Arvid Edvall, Oskarshamn och bland besättningen var en trelleborgare, förste maskinisten C. Ljunggren.

Under de följande månaderna drev den ene efter den andre av de omkomna i land vid våra kuster.

Höllviksmässan.

Även Höllviksnäs kan vara värt en mässa, resonerade man tydligen i Höllviksnäs, och fredagen den 10 juli 1954 öppnades den första Höllviksmässan.

På Ljungen ges ut av
Kulturföreningen
Calluna

Styrelse

Ingemar H. Johansson
Marianne Rönnerberg
Christian Kindblad
Christer Holgersson
Bengt Sandberg

Redaktion

Christian Kindblad

Ansvarig utgivare

Ingemar H. Johansson

Layout

Christian Kindblad

Tryck

Copy Quick, Malmö

Adress

Kulturföreningen Calluna
V. Mölledalsvägen 18
236 34 Höllviken

Postgiro

250862-0

•

Tidningen utkommer
med 3 nummer per år.

Återge gärna våra artiklar
men ange alltid källan.

Ljung, *Calluna vulgaris*



KULTURFÖRENINGEN

Calluna

DA och NU PÅ LJUNGEN