

52 juni 2013

på Ljungen

Pris 10 kr



KULTURFÖRENINGEN
Calluna
DÅ OCH NU PÅ LJUNGEN

Absoluta favoriter!



Välkomna!

Detta nummer av På Ljungen ägnar vi helt åt vår utställning på Magasinet i Falsterbo »Absoluta Favoriter!«

Utställningen är öppen från den 23 juni till den 3 juli, varje dag mellan klockan 11.00 och 16.00 och det är fri entré. Vi tar däremot gärna emot en peng i frivillig utgångsavgift!

Du är välkommen till vernissagen söndagen den 23 juni kl. 11.00.

Utställningen visar de bästa bilderna, dels från vårt eget arkiv, dels och främst från Sydsvenskans gigantiska arkiv av bilder. Redan förra året botaniserade vi i tidningens arkiv av flera miljoner foton. Vi har även denna gång valt reportagebilder och undvikit bilder kring olyckor och elände. Sådant ser vi nog av i vår dagliga dos av nyheter. Igenkännande och lite nostalgi över flydda tider är vårt motto.

Vi rör oss över hela Falsterbonäset från Höllviken, Kämpinge, Ljunghusen och ner till Skanör och Falsterbo. Tiden är från 1930-talet och fram till 1980-talet.

Det som främst skiljer denna utställning från förra året är att vi har gjort bilderna större och texterna kortare. Det är bilden som skall tala.



Magasinet inringat.



Edvard Persson vid inspelningen av filmen »Skanör och Falsterbo« på Rådhusstorget i Skanör 1938.

Edvard Persson spelar Henrik Karlsson, kassör, senare extrakonstapel i Skanör och Rut Holm gör hans hushållerska Johanna. Arthur Fischer spelar borgmästare och Algot Larsson är fången som blir frigiven för att borgmästaren skall förvara potatis i cellen. Annalisa Ericson gör borgmästarens dotter.

Filmen handlar om att Henrik Karlsson tar på sig skulden för en förskingring eftersom den skyldige ligger på sjukhus och har tagit pengarna för att bekosta sin sjukdom.

Filmen spelades till största delen in i AB Europa Studios ateljé i Sundbyberg, men exteriörerna togs i Skanör, Falsterbo, Malmö och Ystad.

Filmen hade premiär den 6 mars 1939 och gjorde succé trots halvfärdigt manuskript.



Baltiska Cementfabriken i Skanörs hamn hade nog den sämsta timing man kan tänka sig. Första världskriget bröt ut samtidigt som fabriken stod färdig. Därmed blev det stopp för kol från England och samtidigt exportför-

bud på cementvaror från Sverige. För att rädda produktionen började man tillverka andra varor och även reparera båtar. När företaget likviderades 1926 fick aktieägarna 50 öre tillbaka på varje aktie om 500 kronor!

Hals över huvud

Det gamla talesättet kunde inte illustreras bättre. Det är vid fälttävlan för militärer i Falsterbo något av åren 1947 eller 1948 som det händer. Tyvärr har vi inte namnet på varken häst eller ryttare, men vi får hoppas att det gick bra för båda. Detta är före motorkamerornas tid, då fotografen bara kunde knäppa en bild på ett händelseförlopp.

Nedan: Delar av Beatles besöker Falsterbohus den 14 oktober 1967. Paul McCartney och George Harrison träffade Yogin Maharishi Mahesh som hade öppnat ett Meditation Center på Falsterbohus hösten 1967.

Det blev naturligtvis stor uppståndelse. Beatles var världens största popband på höjden av sin karriär.

Bilderna togs av den unge fotografen Torbjörn Carlsson på Sydsvenskan, som efter lång väntan lyckades få ett antal bilder av Beatlarna, dels i trappan ner, dels vid bilen som skulle köra dem tillbaka till Malmö och Flygbåtarna för vidare färd mot Kastrup.





Ungar på bild! Dessa barn är från Malmö på sommarläger i Höllviken sommaren 1943. Notera att det som gör denna bild riktigt bra är grabben som blinkar. Utan honom hade det bara varit en bild i högen och vi hade säkert inte valt ut den till »Absoluta Favoriter!«

Nedan: Skolbarn på utflykt framför Café Blå Porten på Gamla torg i Falsterbo 1953.

Blå Porten var café bara under 50-talet, men porten är fortfarande blå!

Här har fotografen verkligen ansträngt sig. Han sitter i en elstolpe som stod på torget och har fångat ungarna i precis rätt ögonblick när de ringlar in på torget. Det är just kurvan som skaran av barn gör som är finessen. Utan den ingen favorit!



På Ljungen ges ut av
KULTURFÖRENINGEN
CALLUNA

Styrelse

Ingemar H. Johansson
Christian Kindblad
Eila Mårtensson
Bertil Björck
Rune Bengtsson
Thomas Törnqvist
Lars Melin

Redaktör

Christian Kindblad, *chk*
christian.kindblad@telia.com

Ansvarig utgivare

Ingemar H. Johansson, *ihj*
calluna@tele2.se

Grafisk form

Christian Kindblad

Tryck

Holmbergs, Malmö

Adress

Kulturföreningen Calluna
Västra Mölledalsvägen 18
236 34 Höllviken
040-45 11 48

Callunas hemsida
www.calluna.nu

Medlemsskap

Sätt in 150 kr på vårt konto
plusgiro 250862-0

Tidningen utkommer
med 3-4 nummer per år.

Återge gärna våra artiklar
men ange alltid källan.

Ljung, *Calluna vulgaris*



KULTURFÖRENINGEN
Calluna
DÅ OCH NU PÅ LJUNGEN